



[View online](#)



Urolijk Pasen

Met nog een paar dagen te gaan is het alweer bijna Pasen. De tweede Pasen in lockdown. Hoewel ik graag met de hele familie was gaan brunchen, is het ook gewoon oké om met het gezin te zijn. Mijn man en ik gaan genieten van uitgebreid eten. Voor de kinderen houden we het simpel. Die doen we geen plezier met exclusief eten. Met elkaar maken we er weer een feestje van. Hoe vier jij Pasen? Ik wens jou (en jouw gezin) heel fijne Paasdagen toe.



Achter de schermen

Achter de schermen ben ik nog steeds hard bezig. Mijn business plan krijgt steeds meer vorm. Vandaag heb ik een gesprek met mijn business buddy Esther. Ga ik samen met haar mijn huiswerkopdracht bespreken. Zo helpen we elkaar.

Ik vind het vooral belangrijk om nu focus te leggen. Ik wil geen heel veel dingen tegelijk op poten zetten. Hoe enthousiast ik ook was begin dit jaar, dit blijft zeker. Toch stap ik niet die intercity in, maar vaar ik veel beter in mijn boemeltje.

Wat was ik trots 28 februari dat mijn eerste nieuwsbrief de deur uitging. Ik kreeg heel veel gave reacties van jullie terug. Dat deed mij alleen maar nog meer stralen van trotsheid! Dank jullie wel.

Maart was een roerige maand. Met ons gezin hebben we nog enkele dagen in maart in isolatie gezeten. Gelukkig konden we op 7 maart weer genieten van een korte wandeling. Want conditioneel hebben we een flinke klap gehad.

Hierdoor heb ik ook een stap teruggedaan op mijn werk in loondienst. Ik ben weer aan het opbouwen en werk nu 6 uur per dag.

Ook gingen we een weekendje weg naar Kaatsheuvel. Jeetje wat was dat genieten met het gezin. We hadden schitterend weer, genoot ik heerlijk van het zonnetje en van mijn boek, "[waarom mama drinkt](#)" van Gill Sims. Ik verkleurde zelfs wat in de zon.

Afgelopen zondag was het weer [volle maan](#). In de week er naartoe hebben we onrustige nachten, maar deze keer was het pittiger dan voorgaande keren. Inmiddels is de rust weder gekeerd.

De komende dagen kijken we uit naar Pasen. Klein maar fijn. We gaan genieten van en met elkaar. Vandaag hebben de kinderen paasontbijt en daarna start de Paasvakantie.



9 verschillende dagritmekaarten en planborden

Veel gevoelige kinderen, maar ook kinderen met autisme hebben baat bij voorspelbaarheid van de dag. Er zijn veel soorten kaarten en borden. Ik maakte er een overzicht van.

[MORE](#)



Hoe Happy Stones ontspanning kunnen geven

Ik vind het heerlijk een om creatief bezig te zijn. Ook vind ik het heerlijk om te wandelen en nu kan ik deze twee hobby's mooi combineren. En ze geven ontspanning. Hoe dat lees je in dit blog.

[MORE](#)



Review: Landal Reeuwijkse plassen

Eind januari brachten we een weekend door in Reeuwijk. Hoe wij dit ervaren ondanks de maatregelen? Hier vindt je onze ervaring.

[MORE](#)



Boekentip: Draakje Vurig

Draakje vurig is het eerste boek uit inmiddels de uit 3 bestaande boekenreeks over dit draakje. Gevoelige kinderen met een sterke wil herkennen zich vaak in draakje. De boeken zijn ook interessant voor in het onderwijs.

[MORE](#)



Boekentip: Draakje Vurig en de spiegel

Dit is het derde boek uit de reeks van draakje. Met echt iets uit het dagelijks leven. Ik herken hier heel erg onze oudste twee in.

[MORE](#)



Hoe de rietjes van Strawies helpen ontprikken

De kracht van rietjes bij het ontprikken deel ik in deze blog. Wat zit erachter? In samenwerking met Strawies mocht ik hun RVS rietjes testen en er een review over schrijven. Daarnaast mag ik jou 15% korting geven op je aankoop. In de blog vindt je de kortingscode.

[MORE](#)

Tip van Inge

De tip van deze maand gaat over de prikkel honger. Zorg dat waar je ook heen gaat. Dit kan ook gewoon een gezonde snack zijn. Zo neem ik op het moment dat ik naar school wandel om de kinderen op te halen of als de BSO weer open is een kaakje mee voor de kinderen. Zodra ze me zien vragen ze er gelijk om. Uit school hebben ze enorme trek. Doe ik dit niet, dan heb ik gillende kinderen die mee naar huis gaan. Dit geldt ook voor volwassenen, ook al gillen die niet, maar dat kan net even het verschil maken.

Veel liefs,

Inge

blogger op Inge Beleeft

inge@ingebeleeft.nl

<https://ingebeleeft.nl>

Built with CreativeMail

Get creative with free email marketing designed for
WordPress and WooCommerce!

. Mail
by Constant Contact

Inge Beleeft |

Netherlands

[Unsubscribe {recipient's email}](#)